

## "Captainen". Peder Hansen Brinch

Af Andreas Sørensen.  
Vestkysten 11. marts 1924

»Capitainen«.



I Anledning af N. M. Kromanns Oplysninger om Capitain Peder Hansen Brinch, har Journalist Andr. Sørensen, »Aalborg Amtstidende«, der ogsaa nedstammer fra denne Mand, sendt os hosstaaende Billede og efterfølgende Linjer:

Hr. N. M. Kromann, der er en flittig Granisker af Fanøs Historie, har i »Vestkysten« — i Anledning af Dr. Hakon Brinchs Flyvercertifikat — givet en Skildring af Capitain Peder Hansen Brinch, en Skildring, der er meget interessant og underholdende; men vistnok lidt for romantisk. I det store og hele falder den dog sammen med den, min Bedstefader, afdøde N. H. Brinch, som var en Sønnesøn af Capitainen, for flere Aar siden gav mig.

Der er ingen Tvivl om, at Peder Hansen Brinch har været en Mand, der baade i Evner og Personlighed ragede højt op over sine Medborgere paa Øen. Paa hans Tid var Fanø endnu den fattige Fiskerø, og Kølen til den store Flaade, der senere skulde befare alle Have, var neppe lagt. Han har altsaa været en Foregangsmand for sine Landsmænd. Af hans Klædedragt, det store, smukke Hus, han byggede sig og de mange værdifulde Kunstgenstande, han samlede her, fremgaar det, at han ogsaa kulturelt var vokset op over Øens daværende Niveau. Og endvidere reddede han, som N. M. Kromann fremhæver sin Formue ud af Statsbankerotten.

Huset, som P. H. Brinch byggede, slaar endnu og er stadig i Familiens Eje. Det er opført Aar 1800. I den Del af Huset, som var mit Barndomshjem, sad der indtil for faa Aar siden en Rude, hvori der med en Diamant var ridset et hollandsk Mandsnavn og Aarstallet 1807. Husets Indre er endnu et Vidnesbyrd om den smukke, enkle Byggemaade, man anvendte paa Fanø

og de større Øer langs Sønderjyllands og Holstens Kyster. I Muren paa Tipoldfadens Hus sidder endnu en Marmorrelief, der forestiller Fru Justitia med Vægten.

Der lever endnu i Familien mange Myter om P. H. Brinchs Bedrifter og Rigdom; men i Virkeligheden ved man vist meget lidt positivt om ham. Hvis N. M. Kromann har fundet de rette Kilder i Arkiverne, var der sikkert

mange, der vilde være ham taknemlig for en Artikel i »Vestkysten«. Min Bedstemoder, Fru N. H. Brinch, der har en glimrende Hukommelse og er et levende Slægtsregister, kunde sikkert hjælpe ham.

»Capitainen«s Bedrifter i Middelhavet og hans Deltagelse i Søslaget ved Aboukir ved jeg ikke meget om; men han har tumlet sig længe dernede. Hans Skib hed »Andreas«, og i min Barndom eksisterede der et Billede af det, malet i 1801 i Marseille. Han ligger ikke alene under den store Sten paa Kirkegaarden, da hans Søn, Gamle Jes Brinch, udtrykkeligt forlangte at komme under den og ogsaa fik sit Ønske opfyldt.

Peder Hansen Brinchs Efterkommere er utallige som Sandet ved Havets Bred, saa hvis Hr. Kromann — ved Hjælp af de Kilder, der staar til hans Raadighed — vil skrive en lille Artikel om den berømte Capitain, vilde det interessere flere end

Andr. S.

Emneord:

Peder Hansen Brinch (1767-1826), Sørøveren, N.M. Kromann, Fanøs Historie, Flyverlæge Hakon Brinch, "Helene og Ellen", Øster Land, Sønderho, Gamle Jens Brinch

Dette dokument er et bilag til

**Sørøveren i Sønderho. Peder Hansen Brinch (1767-1826). Af Sven B. Anthonisen**

Publiceret november 2016 på "Stykker til Fanøs kultur, natur og historie" <http://www.aldus.dk/fanoe/soeroeveren>

Per Hofman Hansen, Silkeborg. Mail: perhofman-snabel-a-gmail.com